

N Himalayan Projects **vzw** **B**
E LEISELESTRAAT 138 **E**
P B-8200 BRUGGE BELGIUM **E**
A ☎ 00 32 (0)50 385704 **L**
L Mob: 0486 888858 Np: +977(0)61431299 **L**
 Projectrek.: 380.0108167.83 **L**
 himalayanprojects@scarlet.be **L**
 www.himalayanprojects.org **L**

Brugge,

januari 2003.

1^{ste} Kwartaalbrief

2003

Beste sponsor, donor, sympathisant,

Veilig terug in België aangekomen begin december hebben we tijdje nodig gehad om te acclimatiseren. Eigenaardig genoeg hebben we daar ginder minder last van. Ondertussen zijn we onmiddellijk terug aan de slag gegaan en zijn een gans weekend op de kerstmarkt van Oxfam wereldwinkels met onze stand actief geweest. We hebben daar trouwens wat Brugse sponsors ontmoet die reeds het laatste nieuws uit eigen mond konden vernemen. Ook een paar interessante nieuwe contacten werden gelet.

In Nepal is er weer heel wat gebeurd. We hebben wellicht geen bergen verzet maar we hopen daar met onze kleine initiatieven de lokale bevolking toch een hart onder de riem gestoken te hebben. Het is er momenteel niet gemakkelijk leven met de politieke strubbelingen. Ze hebben nu blijkbaar twee regeringen die daar iets te zeggen willen hebben. Maar van constructieve opbouw van primaire voorzieningen voor de dorpen hebben ze blijkbaar niet veel kaas gegeten.

Maar eerst iets meer over ons schooltje. En het gaat er goed. Het hout- en traliwerk is herschildert nog voor het te lelijk werd wat hun bekommernis illustreert om de goede staat van het gebouw te behouden. De definitieve plannen voor de waterleiding zijn rond. Het moet wel van 1200 met verder en bergop komen om drinkbaar te zijn. Het Rode Kruis ging helpen maar ze kwamen niet. Dus hebben we ACAP of het natuurparkmanagement gecontacteerd en zij hebben op hun beurt beloofd te helpen. Hout vasthouden. Het schooltje is intussen verkozen tot mooiste school van het ganse district maar het allerbeste nieuws komt van onze leerlingen zelf. Douglas, net afgestudeerd uit de vijfde klas is als eerste geëindigd in de examens van het ganse district. De examens zijn namelijk dezelfde voor alle scholen. Eén meisje uit de derde klas was tweede en 2 andere meisjes waren elk eerste in hun jaar van alle meisjes van het district. We hebben dan ook namens het districtshoofd van Onderwijs een geldprijs aan hen mogen overhandigen. Spontaan hebben we dan ook zelf een aanvullende prijs beloofd in de vorm van teken- en schildermateriaal en een boekentas. Voordien waren we immers hiervan niet op de hoogte en we vonden dat deze prestaties moesten beloond en gestimuleerd worden. Dit gezegd zijn we natuurlijk alle andere kinderen niet vergeten: ze kregen allen nieuwe uniformen (was gepland voor volgend jaar maar bleken veel te versleten) en extra warme leggings voor de meisjes. Ook werd de school terug voorzien van voldoende teken- en schildergerei, posters, papier en potloden, een volleybalnet en bal, voetbal, badmintonsets enz... Ook een massa kleurboeken werd voor alle klasjes aangekocht. Tot slot hebben we nog drie - uit België meegebrachte - schommels geïnstalleerd. Het was natuurlijk een onmiddellijk succes, vooral voor de allerkleinsten die zo nu veilig in een stoeltje kunnen schommelen.

Voor volgend jaar zijn afspraken gemaakt voor de verdere aanleg van bloemperken en het onderhoud van de klassen: zoals schilderen en maken en hangen van audiovisuele hulpmiddelen.

Dan is er nog ons nieuw project: Bart Groenvynck, graduaat verpleger heeft zijn job opgezegd om ons een jaar 'vrijwillig en gratis' te helpen met het opzetten van een medisch plan voor de ganse vallei. Hij heeft zich intussen in ons dorp al stevig ingenesteld en al gepromoveerd tot 'witte dokter'. Zijn studie om te weten waar en hoeveel hulpposten met hoeveel lokale en ondersteunende internationale dokters & verplegers kan hij maken aan de hand van de reeds talrijke bezoekende zieken uit gans de streek. We maken hiervan statistieken om zo een definitief rapport (juni-juli) met de medische noden op te stellen. We hadden eerst gedacht dat hij overal zou moeten rondreizen en zich 'verkopen' als zijnde beschikbaar, maar nee. Het nieuws liep als een lopend vuurtje door de bergen en hij kan haast geen stap meer verzetten door zieken die tot 3 uur stappen om toch maar in Chitre te geraken. Gemiddeld heeft hij zo'n 20 klanten per dag wat toch veel is. Natuurlijk is de medische hulp gratis met niettemin de vraag tot een spontane donatie om de geneesmiddelen terug aan te kunnen vullen. Heel arme mensen wordt uiteraard niets gevraagd. Dus wat in feite een voorlopig probeersel en studieperiode moest worden is het reeds uitgegroeid tot een de facto hulppost. En dit in een afgehuurd kamertje in een toeristenlodge. Voor de kinderen van de school is ook alles gratis voorzien en Bart zal persoonlijk proberen nog wat preventief voorlichtingswerk over basishygiëne enzomeer in de schoollessen in te passen.

Zo zie je maar dat ook medische hulp dringend nodig was want er is daar anders eenvoudigweg niets in de vorm van moderne hulpverlening. Daarmee wil ik niet zeggen dat de traditionele geneeskunde niets betekent maar toch beperkt kan zijn. Nu, onze Bart is ook daar druk mee bezig om te weten te komen hoe de beide systemen elkaar kunnen aanvullen.

Natuurlijk blijft jullie hulp erg noodzakelijk. Slechts 34 van de kindjes worden individueel gesponsord. Andere donaties gebeuren jaarlijks. Er zou in feite nog een vijfde leraar en kleuterleidster moeten bijkomen. De 'lokale' donaties van voorbijtrekkende toeristen zijn met liefst 96% gedaald. Niet verwonderlijk gezien de eenzijdige en paniekerige berichtgeving in onze media. Het gaat al jaren moeilijk met de plotse politieke ommekeer en toeristen zijn buiten de vreemde werkende Nepalezen nog de enige serieuze bron van inkomsten. Het is toch vreemd jaren niets te lezen over Nepal en dan plots blijken de media alles te weten en expert te zijn over de toestand in Nepal. We weten van nog geen enkele toerist die ernstig lastig gevallen is en ze blijken ook belangrijke getuigen wat dus een extra veiligheid blijkt. Het is juist nu dat ze alle steun kunnen gebruiken. De weinige infrastructuur die er is wordt afgebroken want de Maoïsten willen terug van zero beginnen. Ik heb hen droogjes medegedeeld dat Nepal reeds onder 'nul' is beland. In elk geval - door onze volstrekte politieke neutraliteit en onafhankelijkheid - lijken ze niet aan onze projecten te willen raken. Gelukkig ook door de enorme en algemene steun van de bevolking.

Namens het ganse Himalayan Projects team zou ik zeggen tot de volgende keer met een overzicht van onze school en andere acties te velde.

PS: Op het midwinterfeest (14/12) in de Balstraat (org.: Museum van Volkskunde) waren we ook present en werd ons een donatie gedaan, waarvoor dank. Op 3 januari hebben een aantal vrijwilligers een 'echte' driekoningentocht gemaakt in het centrum van Brugge om onze kas te spijzen. Het was een succes! Op 21 februari is er een benefietfeest op de 'boot' aan de Kruispoort: voor jonge mensen. Tijdens de jaarlijkse Asia-affair te Wemmel bij Brussel georganiseerd door Belasia zullen we met onze stand aanwezig zijn en dit op 1 en 2 maart. Allen van harte welkom.