

Wat een frustratie dus. Voor de pa van een goede vriend die dit vlak voor zijn pensioen geregeld heeft maar vooral ook voor de diverse scholen die ik al beloofde. Wat een teleurstelling voor al die kinderen en leraars!. Maar het leven gaat verder en we zijn benieuwd naar de vorderingen van de bouw van een paar kleuterklassen in de Chinnebas school. Als alles goed verlopen is kunnen we starten met de heropbouw van de middelbare school daar. Ook het project voor de dovenschool wordt geëvalueerd. Hopelijk krijgen we goed nieuws van de Provincie West-Vlaanderen waar we een subsidieaanvraag ingediend hebben om dan effectief van start te kunnen gaan met dit belangrijk project.

Ondertussen deze week nog bezoek gehad van een 3^{de}-jaars studente batchelor verpleegkundige die in maart volgend jaar haar stage komt doen in onze medische post alsook misschien een sponsor die arts is en daar een handje wil komen helpen. Tenslotte hebben we in oktober en november het bezoek van een tandartse en haar vriend, burgerlijk ingenieur waarvan de eerste onze tandartspraktijk enige tijd zal bemannen en onze lokale verpleegster Ganga verder opleiden en haar vriend kan helpen met het ontwerp van het jeugdhuis in Chitre die maar dringend eens in de startblokken moet. Dus heel veel bezoek in onze projectsites en samen gaan we heel wat kunnen realiseren. Tot slot het gebruikelijke maar niet minder noodzakelijk dankwoord voor al jullie hulp want alleen zouden al die projecten niet bestaan en zoveel kinderen van onderwijs en medische hulp verstoken blijven. Dank u wel en tot ziens. We blijven beschikbaar per mail en telefoon. Nita is terug vanaf 29 augustus. Mocht u ideeën hebben voor een steunactie: we hebben tal van workshops en tentoonstellingsmateriaal inclusief twee echte riksha fietstaxis ter uwer beschikking.

Morgenochtend nog een live-interview op Radio 2 West-Vlaanderen om 6.50 en dan de valiezen verder inpakken. Tot ziens of wederhoren.

Deze foto (Fest do Koloroy festival in Menen) als dank aan mijn vrouw met haar pijnlijke pols voor de duizenden mo:mo's die ze dit jaar gemaakt heeft voor onze schoolacties en kookstand op de diverse festivals.

Alweer een paar "Rimpels in een oceaan van bergen". Namaste!



HIMALAYAN PROJECTS vzw
LEISELESTRAAT 138 B-8200 BRUGGE BELGIUM
00 32 (0)50 385704 - Mob: 0487 380 277
Projectrekening: (Iban: be14-) 380.0108167.83
himalayanprojects@gmail.com - www.himalayanprojects.org

Nieuwsbrief 2de en 3de kwartaal 2012

Namaste geachte donors, sponsors en sympathisanten,

Hallo allemaal. Het Belgisch werkjaar zit er op en ik pak mijn valiezen voor Nepal. Het is een vruchtbaar jaar geweest met tal van schoolacties en veel steun van onze vrienden en sponsors. Tijd om het ingezameld geld nuttig besteden aan onze lopende en nieuwe projecten. Nita, mijn vrouw en zoon Ohm zijn al vertrokken en Nita is nu op weg naar onze school in Chitre om als eens zelf polshoogte te nemen over de situatie ginder in de bergen. En dit in volle regenseizoen, zal wel niet gemakkelijk wandelen zijn.

Zelf ben ik achtergebleven om de hand te leggen aan een project die al een jaar en een half lopende is: namelijk het klaarmaken van 50 pc's gekregen van de ING in het kader van hun project secondlife for computers. Na een lange wachttijd en problemen om de computers opnieuw te installeren met software kon ik ze onlangs eindelijk oppikken maar met het Feest in 't Park was er geen tijd om ze in te pakken. Alleen thuis eindelijk dan 2 weken tijd om alles in 21 grote dozen met bubbeltjesplastiek en 15 rollen plaklint in te pakken. Maandagmorgen nog eens gechecked bij Inge Bracke van CPSN, een Nepalese NGO die straatkinderen opvangt en dit alles voor ons ging inklaan en wat blijkt: sedert 2 maanden is er een nieuwe wet die alle invoer van 2^{de} handsspullen voor goede doelen! En nu? Of Ke Garne zoals ze in Nepal meermaals per dag zeggen. Deze nieuwsbrief schrijf ik nu voor de tweede keer aangezien ik hier alleen maar goed nieuws wilde melden. De media staat er al vol genoeg van. Maar blijkbaar lukt het helaas deze keer niet.