

 **HIMALAYAN PROJECTS** vzw
LEISELESTRAAT 138 B-8200 BRUGGE BELGIUM
☎ 00 32 (0)50 385704 - Mob: 0486 888858
Projectrekening: 380.0108167.83
www.himalanproject.org - himalayanprojects@tiscali.be

2^{de} kwartaalbrief 2006

Namaste geachte donors, sponsors en sympathisanten,

Vanuit Nepal waar we intussen weer diepe indrukken aan het inhaleren zijn tussen de bergen met onze sponsors toch nog dit vlugschrift. Figuurlijk geschreven tijdens een korte rustpauze middenin een sneeuwstorm op 3.200 meter hoogte (net over halfweg nogma). Letterlijk geschreven na onze aftocht daar de sneeuw en meer bepaald sneeuwlawines ons toch wat teveel om de oren vlogen en we ons eventjes terugtrokken in het tropische Pokhara voor een kort intermezzo en heroplading voor een tweede poging onze projectdorpen te bereken. Na onze terugkeer daar wel meer over.



Tijdens ons laveren tussen sneeuw en opstanden, stakingen, bezettingen en nog meer van die doordeweekse wereldse zaken in het land van de Boeddha net genoeg tijd om jullie voor te bereiden op onze thuiskomst. We vliegen er dan namelijk onmiddelijk weer in en zullen met onze infostand weer het ganse land afreizen. Speciaal jullie zijn daarop uitgenodigd om even een persoonlijke babbel of nadere kennismaking. Af en toe komen er wat nieuwe sponsors bij die we persoonlijk nog niet kennen. En we weten graag wat voor vlees we in de kuip hebben. Omgekeerd evenredig ongetwijfeld.

Op volgende evenementen zijn we dan ook aanspreekbaar:

Op 13 en 14 mei op Mano-Mundo festival in Boom, Provincie Antwerpen

Op 20 mei in centrum (E. Hooverplein) Leuven voor Noord-Zuidfestival

Op 27 mei benefietfuif in De Barge in Brugge (Katelijnepoort) v.a. 20 uur

Op 17 juni op De Nacht van de Freinetschool in Oostkamp

Op 24 juni op het Minnewater voor Feest in 't Park, Derde Wereldraad

Op 8 juli op onze eigen benefietfuif met reisgroep in Leefdaal

Op 9 juli op het wereldfeest in centrum Menen

Op 23 juli op het strand van Dunia in Oostduinkerke

Op 12 augustus op de Dahliaden, Afro-Caribbean Party in Breden

Op 3 september in Aalst

In september volgt dan ook nog ons verenigingsfeest: datum volgt later!

En zo, dit korte intermezzo over maken wij ons klaar voor een binnenvluchtje naar 2.800 meter om onze ingesneeuwde pas zo de pas af te snijden en van de andere kant te beklimmen (enfin bekijken misschien). Namaste, raamro bosnus (gegroet en blijven jullie maar lekker zitten waar jullie zitten)!

Met veel spirituele (hoogteziekte?) groeten van Himalayan Projects team!