



Interview verschenen in het Brugsch Handelsblad op vrijdag 11 januari 2008.

Bruggeling Paul Vande Moortel steunt Nepalese bergbevolking met tal van projecten

„Burgeroorlog maakte mensen bewuster”

■ SINT-MICHIELS – Eif jaar geleden trouwde Paul Vande Moortel met zijn Nepalese vriendin Nita Buduja Pun. Sedert 1999 bieden zij met hun vzw Himalayan Projects steun aan de plaatselijke bergbevolking. Momenteel neemt Paul daarvoor zelfs loopbaanonderbreking.

Vijftien jaar geleden trok Paul Vande Moortel (45), van beroep bediende op de financiële dienst van de stad Brugge, voor het eerst naar Nepal als reisbegeleider. Hij werd verliefd op het land en even later ook op de plaatselijke bevolking. „Mijn vrouw Nita hield met haar twee zussen een herberg open in Chitre, een dorpje langs de trekkingroute in het Annapurnagebied”, steekt hij van wal.

Politiek zit Nepal volop in beweging. „Rond 1950 begon Unicef er scholen te bouwen, maar daarna gebeurde er niets meer. Begin de jaren '90 werd de democratie ingevoerd. De verkozenen deden wat de koning altijd had gedaan: de eigen zaken vullen”, vertelt hij. Nepal gleed langzaam af naar chaos en burgeroorlog.

„Zo'n 98 procent van de overheidsjobs is in handen van de twee hoogste kasten. In 1994 verloren de Maoïsten de verkiezingen. Het begin van een burgeroorlog die twaalf jaar duurde. Toen de ko-



Paul Vande Moortel: „De Nepalezen zoeken contact met de wereld. Door de burgeroorlog zijn ze bewuster geworden.” (Foto Bp)

ning twee jaar geleden de touwrijes steviger in handen nam, is de zaak helemaal gescalculeerd. Intussen werd de koning afgezet, werd een interim-regering gevormd en zijn er wellicht verkiezingen in april. Bedoeling is om te evolueren naar een republiek”, schetst Paul, die net terug is van vijf maanden Nepal, de huidige politieke situatie.

School, weeshuis en medische post

Nepal is prachtig, maar tegelijk ook straalarm. „Begin 1999 hebben we in het dorpje van mijn vrouw een basisschooltje geopend voor een vijftigal kinderen. Wij zorgen voor uniformen, de wedde-

van de leraar en al het materiaal. Kinderen kunnen er gratis naar school. Intussen kwam er een drinkwaterleiding vanuit de bergen bij en bouwden we een huisje voor weeskinderen.”

„Eind 2006 opende een volwaardige medische post, waar eerste hulp geboden wordt, zijn deuren. Dat is tot nu toe ons grootste project. Een Vlaamse vrouw leidde gedurende vijf maanden ter plaatse Nepalese verpleegsters op. Een paar weken geleden installeerden we er een volledig tandartsenkabinet, misschien wel het eerste in het hooggebergte.”

De hulpverlening beperkt zich echter niet tot Chitre. „In 2004 hebben we het basisschooltje

Shree Sriyana in Sarangkot volledig heropgebouwd. Het ligt vlak naast een sloppenwijk. We helpen ook bij de heropbouw van een middelbare school in Sikha, die werd platgebombardeerd door de Maoïsten. We hebben er een computerklas met internet geïnstalleerd. Ons noodfonds dient om arme families te helpen”, somt hij op.

Vier kinderen in één bed

Naast de verdere uitbouw van de medische post en subposten, het weeshuis en de schooltjes wil *Himalayan Projects* internet en telefoon aansluiten in de streek rond Chitre. „De mensen zoeken contact met de wereld. Door de bur-

geroorlog zijn ze bewuster geworden. Aan de grens met Indië vonden we een weeshuis met 23 kinderen die amper te eten hadden. Er is geen keuken, er zijn geen volwassenaanwezen om ze te helpen en de kindjes slapen met drie of vier in één bed. Ze zijn totaal aan hun lot overgelaten. Ook daar willen we iets aan doen”, zegt hij.

„Aan de grens met Indië vonden we een weeshuis met 23 kinderen die amper te eten hadden”

Koken kost geld. „Als erkende vzw ontvangen we subsidies van de provincie, het Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking en de Nationale Loterij. Dat geld gaat naar gebouwen. De sponsoring van families hier dient om de lopende werkingskosten te kunnen betalen. Zij houden de boel daar draaiende. We organiseren af en toe een inleefreis naar Nepal en workshops in scholen. We zijn eveneens actief lid van de Noord-Zuidraad”, besluit Paul Vande Moortel.

(DDK)

■ *De Himalayan Projects sponsoren kan vanaf 12 euro per maand. Fiscaal attest vanaf 30 euro per jaar. Contact: Paul Vande Moortel, Leiselestraat 138 in Sint-Michiels, 050 38 57 04 of himalayanprojects@scarlet.be. Meer info op www.himalayanprojects.org.*