

Nieuwsbrief 2025 met jaaroverzicht 2024



Himalayan Projects vzw

Leiselestraat 138, 8200 Sint-Michiels Belgium

☎ 00 32 (0)50 385704 📠 0488 380 277

Projectrekening Bic: BBRUBEBB - Iban: BE14 3800 1081 6783

Himalayanprojects@gmail.com - www.himalayanprojects.org

Namasté, donors, sponsors & sympathisanten,



Samenwerken is de nieuwe trend maar hoe meer verschillende partners, hoe meer visies, invalshoeken, werkwijzen en discussies. Dit leidde tot veel mails, gesprekken en crises, het was een kluwen om er nog uit te geraken en tegelijkertijd de 'eigen' doelstellingen te halen. En.... Het is gelukt!!! Net als

vorig jaar had ons logo: 'Rimpels in een oceaan van bergen' diverse betekenissen. Onze resultaten mogen er zijn. We zijn er trots op.

- 55 huizen en lokale school in Salanggiri hebben nu drinkwater.
- Een verre afgelegen school in Dolpa district heeft een volwaardige computerklas alsook een kleine school in Lamjung.
- We nemen thans de hoede over van een aantal kinderen uit het voormalige hostel in Hemja met huisvesting, voedsel en kledij.
- Het leeglopende dorp Chitre betekende helaas het einde van onze medische post. Geen verlies: de tandartspraktijk verhuisde naar een gemeenschapshospitaal in Lamjung district.
- Ook de uitbouw van een trainingscentrum in Hemja verhuisde en wordt nu opgericht nabij hetzelfde hospitaal in Lamjung.
- Nabij ons hoofdkwartier richtten we een coöperatieve tandkliniek op met onze Chitre verpleegster en nieuwe staf. Het is de nieuwe uitvalsbasis voor 'Medical Camps' van het Bsurre-team.
- Geen kou meer in tal van scholen met onze warme truien.

Dit relaas sturen wij U om U te melden waar uw steun echt hielp. We hopen op uw verdere support, ook mentaal! Met de huidige wereldpolitiek blijven, als niet meer, de 4^{de} Pijlers cruciale hulp bieden aan verongelijken in dit prachtige Himalaya land Nepal. In deze politiek

onrustige tijd, is het nog belangrijker dat we onze handen ineen slaan, alleen zo komen we eruit.

Met vriendelijke groeten het Bsurre-team, o.l.v. Paul Vande Moortel en Jolanda Bijl. Hierna volgt ons gedetailleerd verslag:



Enkele hoofdpunten:

Water voor een gans dorp:



Computers voor 2 scholen:



Opvang ex-hostel kinderen:



Nieuwe tandartspraktijk en mobiele schoolkampen:



Het waterproject in Salangiri, Gorkha: netjes afgerond en operationeel.

In een bergdorp dat tijdens de aardbeving, de Nepal-quake in 2015 zwaar toegetakeld werd, zijn heel wat huizen intussen herbouwd met kleine subsidies van de overheid (een schamel € 2.000 per huis!).

Echter in de watervoorziening leek de overheid niet geïnteresseerd. Net zoals we voorheen in Siling, niet zover daar vandaan een gans dorp van water voorzagen met voorraadtanks en filtratie besloten we ook dit dorp te helpen. Er was bronwater maar met een kleine oude betonnen opslagtank die lekte. Er was vaak onvoldoende water en daarom bouwden we bovenaan het dorp een platform en installeerden voorraadtanks voor 40.000L.

Vandaaruit legden we een nieuw netwerk van pijpen aan naar ieder huis in dit uitgestrekt agrarisch dorp. De werken verliepen traag daar een bovenbuur met eigen bronwater geen toegang gaf voor graafmachines en levering van de enorme 5000L tanks. Met de hand diende een heuveltop genivelleerd te worden en werd een fundering aangelegd. Alle materiaal diende ter plaatse aangedragen op de rug van vele vrijwilligers. De installatie, betonwerk, ingraven van pijpen werd door de lokale bevolking gedaan en wij betaalden de techniekers. Dit was dan ook hun bijdrage aan dit project: geen geld maar wel spierkracht en tijd.

Dankzij o.a. een toelage van de Provincie West-Vlaanderen konden we kilometers aan plasticen pijpleiding aanleggen naar alle huizen van dit dorp. Ieder huis kreeg ook een waterkraan en meter met een cementen opvang en drainage.



Resultaat: 55 huizen beschikken nu over eigen drinkwater. De meter voor eerlijke verdeling van de capaciteit. Er is een gratis minimum maar wie heel veel water gebruikt, bv. voor de irrigatie van de velden betaald een vast bedrag per m³. Dit spijs een kas voor onderhoud van het netwerk en de voorraadtanks. Op deze manier garanderen we de duurzaamheid en bestendigheid van de watervoorziening. **Negen jaar na de aardbeving!**



Een toemaatje voor de basisschool in Salangiri.

Het waterproject bezorgde ook heel wat overlast voor de net daaronder gelegen kleine school. Hun speelplaats diende als bouwwerf en de eindeloze passage van werkmensen en dragers bezorgde heel wat overlast. Als tegemoetkoming en dank sloten wij dit schooltje aan op het elektriciteitsnet. Iedere klas en de leraarskamer kregen stopcontacten en verlichting. Wegens de metalen daken voorzagen we de lokalen ook met ventilators voor het warme seizoen. Met een toelage van de gemeente Beernem gaven we ook nog een gans pakket boeken en educatief spelmateriaal.



Een ander school in Lamjung kreeg computers en meer...

In deze lagere middelbaar school kregen de kinderen eindelijk toegang tot computeronderwijs. Verschillende klassen kregen computers en we zorgden ook voor heel wat educatief materiaal als boeken en dvd's alsook spelmateriaal voor binnen en buiten. Nu kunnen ze volleyballen, badminton spelen en tijdens het regenseizoen kaart en bordspelen.

De school zelf droeg ook bij met wat reparatiewerk en tapijt in de kleuterklas. Op cementen vloer zitten is niet leuk nog gezond. Voor dit project voor de Shree Shanti Secondary school kregen we hulp van de Stad Brugge. Dank.



In het verre Rolpa district: de Shree Saraswati Secondary School.

Hoewel sedert 2015 de Nepalese overheid als een bezetene overal wegen (of wat er moet voor doorgaan) aanlegt blijven veel gebieden in het noorden nog verstoken van basisvoorzieningen zoals moderne scholen met elektriciteit, drinkwater en computerklassen. Nadat de schoolgemeenschap van Ghushang met voornamelijk eigen middelen electriciteit kon bekomen besloten we ook voor deze afgelegen school computerlessen beschikbaar te stellen. In een eerste fase voorzagen we enkele computers voor opleiding van de leraars en dit jaar konden we met een toelage van de Stad Brugge ook een volledige computerklas inrichten. Deze school ligt op 6 uur stappen van de dichtsbijgelegen weg die ook off-road op 8 uur van ons hoofdkwartier in Pokhara ligt. Gelukkig kregen we praktische hulp van de World Magar Federation Belgium waarvan een bestuurslid op en neer reisde naar deze voor ons moeilijke bestemming. Alle computers en toebehoren werden op de rug van vrijwillige dorpsbewoners naar de school gebracht. De computers waren al van Kathmandu een dag per camion naar Pokhara gebracht en daarna per bus naar de dichtsbijzijnde dorp aan een weg. Enzo geschiedde: ook deze verwaarloosde streek heeft modern onderwijs.



Update over het Gunsha hospitaal in het verre oosten!

Van afstanden gesproken. Ons verste project tot heden ligt pal op de grans met Sikkim (India) en Tibet (China) in het Kanchenjunga gebergte. Voor ons praktisch: 1000km over de weg inclusief aarden wegen, off-road dus. Daarna 2 dagen bergop naar 3690 m. Bestemming: een klein hospitaaltje. 14 dagen heen en terug maar eerst door de moesson, daarna het drukke trekkingseizoen voor de lokale inwoners en dan weer de vrieskou en besneeuwde wegen zorgden ervoor dat we er zelf niet geraakten. Ook de zeldzame telefoon en internetverbindingen maakten de coördinatie zeer precair. Gelukkig kregen we zonet bevestiging dat al ons gedoneerd medisch materiaal eindelijk van de dichtsbijzijnde stad waar wij alles in een hotel achterlieten ter plaatste is toegekomen. Hopelijk lukt het ons dit jaar om persoonlijk eens goeiendag te gaan zeggen en alles in werking te zien. We zijn vooral beneidwd naar de resultaten van de zuurstof generators. Nog verder- en hogerop ligt een Tibetaans vluchtelingenkamp waarvoor ook een deel van onze medische hulpgoederen bestemd waren.



Afscheid van onze medische post in Chitre.

Wat al jaren onvermijdelijk leek is in 2024 definitief geworden: de Hulp post hebben we met pijn in het hart gesloten. Het dorp is bijna leeggelopen en in februari hadden we nog amper 9 patiënten per jaar. Een fulltime verpleegster verveelde zich en bleef enkel nog voor het vaste salaris. Van eind 2006 tot maart 2024 hebben we duizenden mensen geholpen en dat telt. Er is een asfaltweg nu met bus-service zodat andere hulp posten nu vlot bereikbaar zijn.



Eerder sloot de overheid ook al onze basisschool zodat onze verankering in dit dorp sedert 1997 ten einde gekomen is. Een prachtig maar leeg dorp dat we gaan missen. Onze verpleegster Sharmila heeft werk gevonden in Cyprus en Sasina werkt nu in onze nieuwe 'Nayagaun Dental Clinic'. Niets gaat verloren maar mee veranderen en aanpassen is des levens. En zo geschiedde. Met dank aan de jarenlange sponsors maar het werk gaat verder elders in Pokhara en nu ook in het gemeenschapshospitaal 'Sahodar' in Lamjung district.

Van een explosief project naar implosie, van drama naar redding.

Dat het niet allemaal van een leien dak verloopt is niet altijd geweten. Immers goede doelen hebben goed nieuws vandoen. Maar zoals in ons eigen modern rijk landje is het in Nepal nog een stuk moeilijker om een en ander op poten te zetten. Vooral met de nieuwe gepromote werkmethode van samenwerken en meerjaar plannen met naar Nepalese normen reuze budgetten kan het al eens verkeerd aflopen.

Eind 2023 verlieten we Nepal met achterlating van voldoende middelen en infrastructuur voor een eerste werkjaar van het nieuw opgerichte Family Care Center in Hemja. Een tweede fase met een tweede verdiep voor extra werkruimtes was gepland voor dit jaar.

Intussen ontstonden ruzies tussen andere partners met de lokale ngo en werd na tal van bemiddelingspogingen de samenwerking tussen de initiële hoofdsponsor en Jana Hitaishi stopgezet. Nou, daar bleef Himalayan Projects plots met zijn investeringssubsidies verweesd achter. Toen bij terugkomst ook bleek dat onze tandartspraktijk voor scholieren in 6 maanden maar een keer gebruikt werd besloten ook wij niet langer meer die lege doos te vullen. Ook geplande workshops vonden zeer sporadisch plaats en met 4 personeelsleden met goed salaris maar zonder ambitie of werk is dat geen 'structurele verbetering voor de oerculturen van de Himalaya' om nog eens onze belangrijkste doelstelling op te noemen.

Maar gelukkig heeft de oprichtster en bezielster van dit project, **Jolanda Bijl** niet alles opgegeven en helpt ze ons kinderen die in de steek gelaten zijn verder te ondersteunen en onze alternatieve oplossingen mee bedenken en beheren. Zie hierna haar versies. De alternatieve oplossingen komen ook verderop uitgebreid aan bod.

Uit de as van dit gefaald project verrees het volgende:

- **Tandarts kabinet** (Chitre) verhuisd naar het gemeenschapshospitaal Sahodar in Rainas, Lamjung.
- **Trainingscentrum** in opbouw in het oude hospitaalgebouw van de Sahodar Community Hospital.
- **Dental Camps** voor scholen nu vanuit de Nayagaun Dental Clinic in Pokhara
- **Kinderen** uit het voormalige hostel blijven we verder opvolgen en ondersteunen via ons **Studiefonds**.



Grote veranderingen leiden tot fantastische projecten.

Jolanda: Ik pakte de nieuwsbrief van vorig jaar er weer even bij. Nu realiseer ik me pas echt dat 2024 totaal anders is gelopen dan gepland.

In 2024 is het partnership Jana Hitaishi Foundation (Nepal) en Nepali Children (NL) en daarmee ook het project van Himalayan Projects uit elkaar gevallen. Zonder een schuldige aan te wijzen, zonder op details in te gaan, kunnen we vaststellen dat twee organisaties veel problemen hadden met Jana Hitaishi. Dit heeft ertoe geleid dat Nepali Children opgeheven is en ik mijn liefde voor Nepal nu uit via de Himalayan Projects.

In juni 2024 zijn Paul en ik samen afgereisd naar Pokhara, Nepal. Wat een leuke prospectietour had moeten worden, werd een periode van zes weken heel hard werken, maar met resultaat.



Family service was oorspronkelijk opgestart om hostelkinderen weer onder te brengen bij hun familie in combinatie met intensieve begeleiding van de kinderen en familieleden. Helaas troffen we de kinderen niet meer aan in het hostel maar was er ook geen begeleiding. Sommigen waren zelfs zonder familie, inkomen en eten, dus heel diep in de problemen. Paul en ik besloten dan maar acht in de steek gelaten kinderen onder onze hoede te nemen.

Voor hen hebben ze ontstane schulden betaald, een onderkomen geregeld en afspraken gemaakt om maandelijkse kosten te betalen. Tijdens het 6-weekse bezoek konden wij met de kinderen innig omgaan. Het is altijd weer fijn om kinderen een mooie tijd te geven. Een tijd die ze zich nog lang zullen herinneren. Een onvergetelijk voorbeeld:

Het is een mooie warme dag en we besluiten met elkaar uit te gaan. Een van de moeders gaat ook mee. Met de bus gaan we naar een wijk van Pokhara 6 km verderop. Het is al een belevenis om met de bus te gaan. Vlakbij hun woning wil een bus wegrijden. We vragen of we in mogen stappen. Eigenlijk heeft hij geen dienst, maar we mogen toch mee. Na een paar kilometer stopt hij omdat hij met een van zijn vrienden eerst wil eten. Ach, we hebben de bus voor onszelf. Enkele meiden gaan dansen, de ander kruipt achter het stuur. Wat een pret. En dan is er ineens een andere chauffeur die ons naar de afgesproken plaats brengt. Daar mogen alle kinderen nieuwe kleding, schoenen, schooltassen uitzoeken. Ook de moeder die nooit iets voor zichzelf koopt krijgt een nieuwe jurk. Iedereen uitgelaten blij.



Dan is het tijd om wat te eten en te drinken. In een lokaal restaurantje eten we wat snacks, drinken we een frisdrank. Dit krijgen ze bijna nooit en is daarom een feestdag, wat we afsluiten met een tempelbezoek. Schoenen uit, een mandje met offers (bloemen, snoep, kaarsen) om neer te leggen bij de verschillende beelden die de goden uitbeelden. Als alles achter de rug is, is het eindelijk weer tijd om de meegebrachte popcorn te eten.



Moe en voldaan keren we aan het einde van de dag weer terug. De meesten liggen in de bus te slapen. Een dag om nog lang te koesteren.

HELP JIJ MEE met een doorlopende sponsoring van deze kinderen? Dan weten wij zeker, dat we ook in 2025 voor deze kinderen kunnen blijven zorgen. Per jaar hebben we per kind ongeveer 500 euro nodig.



Ons studiefonds evolueert mee.

Zoals reeds aangehaald: we hebben een aantal kinderen moeten redden van het opgegeven hostel en de implosie van het het Family Care Centrum in Hemja. We lieten de kinderen echter niet delen in onze problemen en namen ze regelmatig mee voor een uitstap. Kinderen gaan er immers 6 dagen per week naar school en komen anders nergens.

Nabij Changu Narayan in de Kathmandu vallei en 240km van Hemja, bezochten we enkele keren **Alisha** uit het voormalige hostel. Zij verblijft thans bij een nonkel. Ze kreeg trouwens ook bezoek van haar sponsor en brachten nog een verassing mee van hem uit Nederland. Drie kinderen wonen samen met hun oudere zus, **Manisha** die full time werkt maar waarvoor wij extra middelen voorzien. Zij organiseert ook het aankopen van voedsel en betalen van huur voor 3 andere kinderen die telkens apart bij hun moeder of een tante in Hemja verblijven.

We kregen ook educatieve bordspellen mee van de **Khazana Foundation** uit Nederland die we met plezier introduceerden in de **Shrijana Residential Secondary School for the Deaf** in Argaun nabij Pokhara. Een internaat school met meer dan 500 dove kinderen uit wel 49 (van de 77) districten uit gans Nepal.

Ook de andere gesponsorde kinderen werden niet meer opgevolgd en wegens belangenvermenging hebben we ook het contact met de tegenoverliggende school moeten stopzetten. In plaats daarvan deelden we nog honderden truien uit aan de armste kinderen van deze school en nog 2 andere zoals de **Manakamana Secondary school** in Pelkachaur, Syangja district en de **Shree Tribhuvan Shanti Model Secondary School** in Dhungepatna, Kaski district. Immers is het hier in de winter overdag nog aangenaam. 's Morgens en 's avonds is het echt koud (6°C) want verwarming noch isolatie in de scholen en huizen. Met eens het eindejaar in Nepal door te brengen beseffen we nu pas hoe koud die kinderen hebben en gaan we jaarlijks hieraan meer aandacht besteden.



khazana
FOUNDATION



Jolanda: We kwamen er ook achter dat met de tandartsspullen die in bruikleen waren gegeven door Himalayan Projects nauwelijks waren gebruikt. Logischerwijs eiste Paul zijn spullen terug. De afspraak was dat naast ook de gift van Vitadent Mondzorg daarvoor gebruikt zou worden, maar dat kwam dus ook niet van de grond. Het terugkrijgen van de materialen ging niet zonder slag of stoot, maar met de tussenkomst van een advocaat en de lokale overheden lukte het eindelijk om de meeste spullen terug te krijgen. Deze zijn nu ondergebracht in een 'community hospital' in Rainas, Lamjung district.

Om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren gaan we in 2025 nog enkele spullen aanschaffen, namelijk een sensor voor de mobiele X-Ray, endomotor en apex voor wortelkanaalbehandelingen enz....

Ook hiervoor kunt U meehelpen voor dit niet-commercieel ziekenhuis dat in een afgelegen gebied ligt, met de vervollediging van het tansdarts-kabinet. Immers ook bij sommige operaties moet eerst het gebit in orde zijn.



Trainingscentrum verhuisd nabij een gemeenschapshospitaal.

In dit coöperatieve gemeenschapshospitaal vonden we de ideale plek om de volgende jaren onze steun aan te verlenen. De non-profit met stevige lokale verankering biedt al meer dan basisgeneeskunde aan in dit ruraal gebied. Met 18 stafleden, open 24/7/7 is het een populair hospitaal met ook kleine chirurgie, in/out patiënt en zwangerschapsbegeleiding. Het is er ook proper en net!

Om dit centrum verder te helpen uitbouwen verhuisden we ons tandartskabinet want er is geen tandarts in de weide omtrek te vinden. Ook voor sommige operaties dient eerst het gebit in orde te zijn, vandaar. We vulden de apparatuur ook aan met een mobiele digitale handgedragen X-Ray.

De afgelaste tweede fase van het Family Care Center in Hemja werd her-uitbesteed aan de inrichting van een trainingscentrum nabij dit hospitaal, m.b. in de oude vestiging. Na de renovatie worden hier trainingen gegeven voor zowel de medische staf van het hospitaal alsook voor de lokale bevolking rond gezondheid en hygiëne. De locatie zal tevens aangeboden worden aan de andere lokale verenigingen als ontmoetingsruimte voor allerlei activiteiten.



Jolanda: Met een apotheker waar Paul al lang mee samenwerkt, bespraken we onze problemen. Via hem hadden we intussen al lokalen gehuurd voor een tandkliniek van waaruit we dan schoolacties konden opzetten. We hadden hem beloofd dat de spullen uit Hemja naar hier zouden komen. In de loop van de zes weken zag het er steeds somberder uit. Paul en ik besloten dat we hem niet langer wilden laten wachten en kochten dan maar een compleet nieuwe praktijk voor hem onder voorwaarde dat 1 dag per week gratis tandheelkundige zorg zal verleend worden aan kinderen. Zo ontstond onze tweede locatie!

En goed nieuws: dit werkt al. Ondertussen zijn 7 scholen benaderd waarvan alle kinderen een gebitscontrole krijgen en de basis tandheelkundige medische zorg. Eindelijk gaan we dan echt van start en komen alle giften en toelagen eindelijk goed terecht.

Ons geluk kon niet op! Wat een onverwachts succes! Maar ook dit succes heeft een keerzijde. Hoe krijgen we dit gefinancierd? De tandarts, mondhygiëniste, verpleegster en schoonmaakster moeten betaald worden. Maandelijks kost de lonen 650 euro. Over een jaar zal deze goedlopende praktijk de gratis consulten kunnen betalen uit de opbrengsten van alle klanten die voor hun behandeling betalen.

Dus ook hiervoor doen we dringend een beroep op U!

Gloednieuwe tandartspraktijk.

Van het moment dat we beseften dat de samenwerking met Jana Hitaishi uit Hemja niet meer levensvatbaar was keken we uit naar een ander en beter alternatief. Zo vonden we op enkele honderden meters van ons eigen hoofdkwartier twee ruimtes te huur voor een zeer schappelijke prijs. Met een coöperatieve baten we een tandartspraktijk uit. Het is tevens onze nieuwe uitvalbasis voor onze schoolacties en medische kampen met ons Bsurre-team.

Weken druk in de weer en zelf aan het werk om alle elektriciteit en water toe- en afvoer te installeren, meubels op maat te maken en het eindeloze bureaucratisch papierwerk. Op kerstmis konden we officieel openen en begin januari ook een 1ste schoolbezoek met 500 gecheckte kinderen met maar liefst 220 in de praktijk behandeld. Wat een start.

We zochten ook personeel en vonden Eliza Timilsina, een recent afgestudeerde tandartse. Ook Sasina Purja, onze voormalige verpleegster uit onze medische post was bereid hier mee te werken. Dat gaf ons een ervaren staf lid die ook de schoolprogramma's en Dental Camps kon begeleiden. In 2025 hoeven we nog een hygiënist en een poetsvrouw. De wet schrijft dit trouwens voor als minimale bezetting. Apotheker Shankar Rana en Lokesh Rana zijn dan weer onze lokale ankers die organisatorisch alles in goede banen leiden en beheren.

Echter met een toelage van de Provincie West-Vlaanderen kunnen we enkel de schoolprogramma's voor een jaar garanderen en dient de lopende praktijk zelf bedruipend te worden. Daarom nemen we ook betalende klanten aan, evenwel aan zeer democratische prijzen. Over de laatste decennia is het verslinden van suiker een ware plaag: frisdranken en snoep. Tandartspraktijken schieten uit de grond maar zijn duur en allemaal bij elkaar geconcentreerd in de drukke binnenstad. We zijn de enige in deze buurt en hopen hiermee een trend te zetten. Uiteraard komt on Noodfonds nog tussen voor gratis behandeling van armen.



Eliza, tandartse



Nurse Sasina





Jolanda: Naast deze grote, arbeidsintensieve projecten hadden we ook nog tijd om kleinere dingen te regelen. Zo hadden we schoolmateriaal bij ons om kinderen spelerwijs om te leren gaan met geld en om te leren sparen. Maar ook zijn er educatieve, spel- en computerspullen en warme truien afgeleverd op scholen.

Maar het allerbelangrijkste: Paul en Jolanda hebben elkaar tijdens een grote crises elkaar heel goed leren kennen, elkaar gesteund en hoop gegeven. Met elkaar vonden ze de moed om door te gaan. En het resultaat is beter dan we konden dromen.

Acht kinderen weer in veiligheid, 2 goedlopende tandartspraktijken, contacten met 2 nieuwe scholen, een nieuwe Nepalese stichting waar de tandartswerkzaamheden onder zijn gebracht en een nieuw netwerk Nepali die ons helpen met de uitvoering van alle werkzaamheden. Met dankbaarheid kijk ik terug op 2024 en hoop ik in 2025 opnieuw naar Nepal te kunnen afreizen. Natuurlijk wil ik "onze" kinderen weer ontmoeten en genieten van het zonovergoten land. Ga je met ons mee?

Vanuit Nederland, een hartelijke groet, Jolanda.

Bsure-team aan het werk.

In totaal 5 maanden doorgebracht in Nepal waarvan 6 weken met Jolanda heeft ons dit jaar heel wat frustraties, noodmaatregelen en serieus denkwerk bezorgd. Maar we denken eraan uitgeraakt te zijn. Het Family Care Centre mag dan niet gerealiseerd zijn, we alle elementen elders, zij het verspreid kunnen heropstarten.

Een nieuwe ervaring alleszins. Doorgaans zijn de problemen eerder tijds- en budgettair. Op voorhand prijzen, wisselkoers en inflatie inschatten blijft moeilijk. Samenwerken is de nieuwe mode maar dan moet het wel op met gelijkaardige wijze, invalshoek, doelstellingen en werkmethodes. Opnieuw zijn we geconfronteerd dat voorschotten geven uit den boze is. Nepalezen kunnen daar niet me overweg. Ze missen attitude, ervaring, opvoeding en training.

Men moet kort op de bal spelen maar uiteraard kan je niet overal ter plaatste zijn en het allemaal zelf bestieren. Daarbij komt dat je dan ook met opgeblazen 'tourist prices' geconfronteerd wordt.

Enfin, 2024 is slecht begonnen maar goed geëindigd. Dat is het voornaamste. Het is een ingewikkeld verhaal, we hopen volgend jaar een duidelijker beeld te geven van onze werking.

Tijdens mijn laatste dagen met kerstmis en nieuwjaar konden we nog wat uitstapjes regelen met onze gesponsorde schoolkinderen met een leuk feestje. Met nog wat foto's willen we dit rapport afsluiten met een positief gevoel. Ook dank voor het vertrouwen en de steun van ieder die hieraan zijn steentje(s) bijdraagt.

Vele steentjes maken de Everest!



Ondertussen bij ons in België en ook Nederland.

Terug in het land moet de kas weer gevuld en gelukkig zijn er buiten onze vaste sponsors ook wat scholen die onze dromen mee helpen realiseren. Even belangrijk echter is ook de bewustmaking



en sensibilisering bij onze bevolking en vooral jeugd over onze wereld met zijn diversiteit en zijn problemen. Hetzelfde water en lucht voor iedereen, waarom ook niet dezelfde kansen?

Bijzonder: een familie in Dirksborn ten noorden van Amsterdam kunt u in de tuin en een schuur allerlei kleine spullen kopen ten voordele van onze projecten. Met dank aan dit Nederlands koppel.



Dit jaar mochten we op de gulle steun rekenen van: Sint-Rembert Instituut Torhout, VBS Elverdinge en VTI Brugge. Ook de Fatima school in Rotterdam (Nederland) waar we heel wat workshops brachten waren bijzonder gul. Infostands hadden we op: GROS-festival in Oostkamp en het Brugse 'Feest in 't Park'.



Nieuws van onze joint-venture: Aasha Project in Thimi.

- Zij helpen in **educatie, microkredieten en noodhulp**: zie hiervoor www.project-aasha.webnode.nl.



Wat staat er allemaal op stapel in 2025 in Nepal?

- Met Nepalese lokale tandartsen gaan we verschillende openbare scholen in Pokhara en omgeving check-ups en een workshop rond tandzorg en hygiëne. Geselecteerde kinderen kunnen dan aansluitend een gratis behandeling krijgen in ons nieuwe **Nayagaun Dental Clinic** in Pokhara. Betalende patiënten worden behandeld aan eerlijke prijzen en maken dit project duurzaam.
- De samenwerking met het **gemeenschapshospitaal Sahodar** in Lamjung district wordt verder uitgebouwd en we zorgen voor aanvullen medisch tandzorg materieel en een nieuwe digitale X-Ray toestel.
- Via ons **Studiefonds** gaan we onze gesponsorde kinderen verder ondersteunen. Enkele doen het bijzonder goed en daar zijn we gelukkig mee. Ook startten we reeds met het uitdelen van warme kledij aan arme kinderen. De vraag is hier zo groot en breiden we graag uit naargelang ons budget.
- Het **Noodfonds** blijft actief voor doorgaans medische kosten van zwakkeren.
- We hopen op **vrijwilligers** om ons educatief en medisch werk te versterken.

Studente in de prijzen!



Plannen in België en in Nederland in 2025.

- Diverse Vlaamse en Nederlandse school en organisaties sponsoren ons met steunacties waar we ook presentaties en workshops gaan verzorgen.
- Op **28 juni** staat onze infostand op het **Feest in 't Park** in **Brugge**, half juli in **Oostkamp** en elders.
- Ook na de tegenslag met Nederlandse partners blijven we netwerken en samenwerken. Zo is er jaarlijks de **4^{de} Pijler meeting** in Brussel en zijn we ook actief lid van de **Mondiale Raad** van de stad Brugge.
- In België verplicht het Ministerie van Financiën uw **rijksregisternummers** aan hen door te geven.

Samen voor eerlijke kansen voor kansarmen, daar gaan we voor!

Hoe Uw steun dit alles mogelijk kan maken:

Financiële steun kan door storting op **BE14 3800 1081 6783**.

Vanaf €40,00/jaar krijgt u 45% terug via het **fiscaal attest**.

*Keuze te over en
cumuleerbaar:*

*Sponsor een school-
kind. Dit kan bv. @
€25,00 per maand.*

*Sponsor ons medisch
programma. Goed
voor de gezondheid.*

*Dokters, tandartsen
en leraarsgezocht
voor vrijwilligers-
werk in Nepal.*

*Workshops en info-
sessies voor scholen
en verenigen.*

*Infostanden voor eve-
nementen.*

*Eénmalige donaties hel-
pen ons Noodfonds spi-
zen voor dringende medi-
sche bijstand.*

*Organiseert U een bene-
fiet of speciaal verjaar-
dagsfeest: hiermee kunt
u ook ons Studiefonds
spijzen voor educatief
materiaal, schoolunifor-
men en boeken voor
scholen maar ook bv.
maandverbanden voor
schoolmeisjes.*

*En wat nadien?
Maak ons erfgenaam.
Eeuwige dank.*

*Onze projecten bezoeken?
Welkom! Contacteer ons.*

*U bent al sponsor? Help ons met mond-aan-mond
reclame of geef onze nieuwsbrief door want wij
doen immers niet aan betaalreclame!*

*Wilt U folders of ons uitgebreid educatief en work-
shopaanbod voor scholen of evenementen? Op
eenvoudig verzoek sturen wij u die graag op.*

*Meer info: www.himalayanprojects.org &
www.facebook.com/HimalayanProjectsVZW.*

*De post is duur! Graag uw e-mailadres voor meer
en regelmatig nieuws.*

*Op eis van het Ministerie van Financiën: geef ons a.u.b.
uw rijksregisternummer door. Dit kan telefonisch of per
post/e-mail. A.u.b. niet vergeten, ok?*

Samen sterker.



*Alleen met jullie steun kunnen we ho-
pen ergens een verschil te maken.
Vrijwillig zonder belangen buiten het
welzijn van kinderen en hun families.
Blijf bij ons en versterk ons in onze
idealen en hun toekomst.*

*Groetjes van Paul, Jolanda, Niels,
Ohm, Sasina, Shankar, Eliza en Lokesh
van het Bsurre-team wensen U allen
een goede gezondheid en veel geluk.
Namasté.*



*Dit artikel is door mensen geschreven,
net zoals onze projecten door en voor
mensen wordt gedreven maar vooral
eerst door mensen gesteund.*

*En dus hopen we op een meer mense-
lijke wereld waar wij in een hoge uit-
hoek zijnde Nepal proberen een ver-
schil te maken: 'Rimpels in een oceaan
van bergen!'*

*Hartelijk dank al u hieraan meewerkt
en zoals een beroemd persoon ooit zei:
de geschiedenis herhaalt zich niet
maar de mensen wel.*